

LEGENDEJAGERSQUEESTEN



DE BLOEDSTEEN
op Valkenberg





Kunt u het zich voorstellen? De tijd dat deze herberg niet langs een drukke weg lag, maar aan een zandpad? Slechts betreden door paard en wagen. Sluit even de ogen en ban de geluiden van het verkeer even uit.

Hoor het zachte geklop van de zware paardenhoeven in het mulle zand. Laten we even met hen meelopen in de richting van de oude stad Breda. Het is de weg die van het mooie Vlaamse land naar het noorden trekt. Een weg vol reizigers en kooplui.

Maar ook bandieten en spoken!

Maar tijden zijn veranderd. Het zand heeft plaatsgemaakt voor asfalt waarover vele auto's veel te hard voorbijrazen aan al het schoon langs de weg. Laten we de weg laten voor wat zij is en de bossen in trekken.

LET OP!

- Let goed op het verkeer zodra u in de buurt van de openbare weg bent.
- Neem afval mee terug en werp het bij het restaurant in de vuilnisbak.
- Laat niets in de natuur achter, verniel niets en blijf op de paden.
- Zo kunnen na u, ook vele anderen van deze tocht en dit gebied genieten!
- Voor alle legendetochten zijn de voorwaarden van toepassing, zoals vermeld op onze website.

DE LANDKAART

In de tekst is de route aangegeve in gele letters.



1. Woeststraat
2. Zwartmakers
3. De Zwarte Dame
4. De grafheuvel

5. Het landhuis
6. De Lange Wapper
7. De abeel
8. De Bloedsteen

1. DE WOESTSTRAAT



Meteen na het witte huis kunt u rechts een bospad in. U ziet het al op het hek. U gaat het Valkenberg in, een pad met een veelzeggende naam: Woeststraat.

Dit gebied is doorregen van beekjes. De Chaamse Beek, de Roode Beek, de Broekse Beek en dit pad leidt u over de Valkebergse Binnenlei.

Steek de brug over en volg het pad. Het leidt u langs de oude houtzagerij. Blijft u hier niet staan. Het is particulier terrein.

Op de T-splitsing gaat u linksaf. Het pad slingert langs de rand van het bos en u steekt de Broekse Beek over.

2. DE ZWARTMAKERS



Zeiden we daarstraks iets over bandieten? Wel, elke streek heeft zijn boeventuig. Zo had men hier tussen het einde van de 17e eeuw en de 19e eeuw de bende van de Zwartmakers. Gedreven door honger en wanhoop sloegen zij aan het roven en zij hadden het vooral op de rijken hadden gemunt. Maar meer over deze bandieten, vertellen wij u in een andere tocht "De Zwartmakers in Chaam".

Ons trekt het bos. Bij de witte slagboom met de naam Valkenberg gaat u linksaf, het bos in.

3. DE ZWARTE DAME



In de beschutting van de naaldbomen staat moet u het kunnen voelen. Een geheimzinnigheid. Men zegt dat het in deze streek behoorlijk spookt. Een oude postbode werd ooit vroeg in de morgen opgeschrikt door een donkere schim. Een gedaante van een dame die langs hem heen schoot en terstond opgelost was in het niets. Ziet u tussen de bomen iets oplossen in de schaduwen?

Blijf rechtdoor lopen. Uiteindelijk loopt u door een fraaie beukenlaan. Tenslotte komt u op een tra in het bos.

4. DE GRAFHEUVEL



Voor u verrijst een heuvel in de beslotenheid van de bossen. Het lijkt geen twijfel dat deze heuvel door mensenhanden is opgericht. Maar waarom in deze beslotenheid? Waarom deze geheimzinnigheid. In deze streek zijn meerdere grafheuvels te vinden daterend van tussen 7000 en 2000 v. Chr. Zou dit er één van zijn? Of is er een andere verklaring?

Er is nog altijd onzekerheid over wie er in de grafheuvel liggen. Zijn het om de voorouders van de eigenaars van het landgoed?

Sommigen zeggen een boer en een non. In de tweede Wereldoorlog zou de kelder gebruikt zijn als massagraf. Maar nadien zou het graf weer in zijn oude staat hersteld zijn. Slechts twee zielen rusten nog in deze kelder.

Een grafheuvel spreekt vanuit legendologisch oogpunt altijd tot de verbeelding. Maar een graf verdient respect en we laten de doden dan ook met rust. Klim dan ook niet op de heuvel, als u wilt!

5. LANDGOED VALKENBERG



Laten we verder gaan van deze spookachtige plaats, rechtsaf een pad in dat via een splitsing over gaat in de prachtige oprijlaan naar het landhuis met imposante beuken.

De eerste vermeldingen van dit landgoed gaan terug tot de vermelding van een 'Joffrouw Lijsbeth van Valkenberg'. Maar het is niet duidelijk of Valkenberg haar werkelijke achternaam was. Ridder Willem van Berchem erfde het landgoed in 1440 van zijn vader Jan. En daarna volgden andere, welgestelde eigenaars zoals Frederik van Renesse, Generaal Antonius Croq en in de 18e eeuw Jan Carel Ter Borch. Lange tijd bleef het eigendom van de familie Ter Borch. Het huidige landhuis is niet afkomstig uit de roerige middeleeuwen, maar uit de 18e eeuw. Het is gesloten voor publiek en privébezoek en vanaf openbare paden niet te zien. We laten het dan ook met rust.

Maar let eens op de fraaie bijgebouwen zoals het boswachtershuisje, de boerderij en vooral die grimmige schuren. De sfeer hier zeker getuigd van de aanwezigheid van spoken. Hebben Lijsbeth van Valkenberg en de Zwarte Dame mogelijk iets met elkaar te maken?

6. DE LANGE WAPPER



Voor u ziet u een grote boerderij. Sla hier rechtsaf. In het bos gaat u rechts af en na enkele meters linksaf.

Dit is een prachtig gemengd bos met vele, sprookjesachtige kronkelpaadjes, doorkruist met fraaie, slingerende beekjes en kleine vennetjes.

Vreest u spoken? Het is namelijk mogelijk dat u bevangen wordt door het gevoel gevolgd te worden. Als u stopt en om u heen kijkt ziet u niets... of toch? Tussen de bomen is wellicht net een vage,

lange, witte gedaante te ontwaren. Een nevel die de vorm aan neemt van een gedaante. Een geest. Slager Jespers uit Breda reed ooit met zijn kar in het donker over dit pad toen de Lange Wapper op hem af kwam. Maar toen de slager een kruis sloeg, was de Wapper verdwenen.

Nogmaals, blijf op het pad dat u even langs een prachtig beekje voert, voor het pad u rechtsaf het bos in leidt. Uiteindelijk komt u weer op de Valkenberglaan terecht en gaat u links in de richting van de grafheuvel. Neem verderop de bocht naar rechts.

7. DE ABEEL

Generaal van der Borch was eens voor zaken in Brussel. Juist toen braken daar onlusten uit. Ongerust snelde de generaal naar huis. Maar het ging hem niet snel genoeg. Hij brak een tak van een abeel en spoorde daarmee zijn paard aan. Het dier liep sneller dan ooit. En eindelijk thuisgekomen dreef de generaal de tak in de grond. Ergens op het landgoed moet nog altijd deze abeel staan, een machtige, grote boom.

8. DE BLOEDSTEEN



Volg het pad in de richting van de Bredaseweg. Na enige tijd ontdekt u rechts, achter de bomen langs het pad, een vreemde grote steen.

De Bloedsteen! Bij volle maan en om middernacht geeft deze steen zijn mysterieuze krachten prijs. Wie omstreeks deze tijd met een scherp voorwerp in de steen prikt zal zien dat er bloed uit de steen zal lopen. Maar wij waarschuwen u nooit of te nimmer de proef op de som te nemen.

Maar demonen zullen u eeuwig achtervolgen! Het bos is dan ook na zonsondergang gesloten voor publiek. En dat is in dit geval niet alleen omdat het 'slechts' een regel is.

Ook hier komen we de Kelten weer tegen. Want zij zouden een dergelijke Bloedsteen gebruiken als offerplaats. Of is het de begraafplaats van de hond van de landheer?

Het is tijd om naar huis terug te keren. Er is een korte en een mooie weg. Voor de korte weg naar huis volgt u het pad tot de weg en gaat u linksaf over het fietspad.

Voor de mooie weg loopt u via de grafheuvel de hele weg terug.



HUSKE TEN HALVE

Legendejagersbier

Na een fikse wandeling is het goed toeven bij Huis ten Bosch. Temeer omdat dit de enige locatie is waar u kunt genieten van het enige echte Legendejagersbier.

LEGENDEJAGERS

Hoeveel verhalen kent u uit uw eigen omgeving?

De Legendejagers stellen zich ten doel om de oude sagen, legenden, volksverhalen en geschiedenis op een lichtvoetige manier onder de aandacht te brengen in legendetochten, verhalenvertellingen en avontuurlijke activiteiten voor jong en oud!

LEGENDETOCHTEN / SPELLEN / VERHALEN VERTELLERIJEN



www.legendejagers.nl

legendejagers@gmail.com

06-28352142

© 2019 Legendejagers

